



Beste ouders,

De maand maart is dé jeugdboekenmaand van het jaar. Daar maken wij, de juffen van het derde leerjaar, graag gebruik van en organiseren dit jaar een supertoffe activiteit voor jullie kinderen.

Op vrijdagavond, 9 maart 2018 houden wij een **leesnacht** op school.

Wij willen de kinderen op die avond onderdompelen in de creatieve wereld van boeken. De kinderen kunnen genieten van workshops onder leiding van schrijvers (Greet Bosschaert en Christina van Geel) en zelf bereiden we ook leuke activiteiten voor. Als kers op de taart kunnen de kinderen blijven slapen op school. Ze brengen een leesboek mee, lezen met hun zaklamp in hun slaapzak tot hun oogjes dichtvallen

Hoe ziet onze leesnacht er organisatorisch uit ?

- We verwachten 's morgens de kinderen in de klas op het gewone uur. De kinderen die graag blijven slapen op school brengen hun materiaal al mee. Dat is :
 - Slaapzak/donsdeken, luchtmatras met pomp of slaapmatje, hoofdkussen
 - Knuffel
 - Slaapkleedje of pyjama
 - Vers ondergoed voor de volgende dag
 - Beetje toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, washandje, zeep, kam)
 - Een supertof leesboek
 - Zaklamp

Tijdens de dag gaan we met de kinderen de slaappleaats (auditorium) piekfijn in orde maken.

- Na schooltijd is er nog even tijd om naar huis te gaan. Om 17.30u verwachten we de kinderen terug in blok B waar we alle activiteiten uitleggen en van start gaan met de workshops.
- De workshops, even onderbroken door avondeten, eindigen rond 20.30u. Kinderen die liever niet blijven slapen, kunnen dan afgehaald worden in blok B door hun mama of papa.
- Rond 21 u gaan we richting auditorium waar we lekker knus in ons bed kruipen en al lezend in slaap vallen.
- De kinderen worden de volgende ochtend, na een lekker ontbijt, terug opgehaald om 8.30u in blok B.

Deze activiteit is uiteraard volledig vrijblijvend.

Graag zouden wij een zicht hebben op het aantal kinderen die meedoen aan deze activiteit. Daarom voorzien we een strookje dat we graag zo vlug mogelijk ingevuld terugkrijgen. Dit strookje vind je terug in het agenda.

Indien er nog bijkomende vragen zijn, dan vinden jullie ons terug in de klas. Wij zijn in elk geval enthousiast en hopen op een onvergetelijke avond en nacht!

Vriendelijke groeten,

De juffen van het derde leerjaar