



Beste ouders,

24 augustus 2018

Terwijl iedereen nog volop aan het genieten was van de zomervakantie, werden we overrompeld door het hartverscheurende nieuws van het overlijden van Merleau, zoontje van juf Mieke, broertje van Marie-Julie en kleuter uit de kleutergroep van juf Greet. Het deed voor onze school de wereld even stilstaan. Samen met het gezin konden we afscheid nemen van Merleau, maar het verdriet blijft hangen.

Voor iedereen is het belangrijk om het gebeuren een plaats te geven. Rouwen doet iedereen op zijn eigen manier. Wij weten dat het voor volwassenen en kinderen belangrijk is om zo'n ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Wij zullen dan ook zeker de komende periode tijd en ruimte besteden aan de verwerking hiervan in de klas.

Tevens gaan we ook op zoek naar mogelijkheden om juf Mieke en haar gezin te steunen. Daarom richten wij voor het bureau van de directeur een herinneringshoekje voor Merleau in. Daar zijn ouders en kinderen van harte welkom om even stil te staan en in gedachten bij Merleau en zijn familie te zijn. Voor de ouders is er een troostboek waar zij hun steun aan het gezin kunnen neerschrijven. Voor de kinderen liggen er wolken waarop zij hun gevoelens kunnen schrijven of tekenen of een troostende gedachte kunnen achterlaten. De wolken verzamelen we in de wolkendoos.

De kinderen zullen thuis zeker met vragen, gevoelens of twijfels zitten rond dit gebeuren. Wij hopen dat jullie hen met dit alles goed kunnen opvangen. Als team willen wij er ook zijn om jullie ouders en de kinderen te helpen. Aarzel dus niet om ons aan te spreken als er problemen zijn.

Rest ons nu enkel nog onze diepste gevoelens van medeleven te laten uitgaan naar juf Mieke, Mathias, Marie-Julie en de familie. Wij blijven hen als school steunen in deze moeilijke periode en wensen hen veel kracht toe voor nu en in de toekomst.

Warme groet
Het schoolteam