

## **Op zoek naar een nieuwe toekomst voor het Sint-Andreasinstituut**

Het domein waar vandaag het Sint-Andreasinstituut Brugge gevestigd is, kent een lange geschiedenis. Het bevindt zich tussen de Garenmarkt, de Eeckhoutpoort, Groeninge en de service-residentie 'Ten Eeckhoute' en het ontstaan situeert zich in de twaalfde eeuw. De bescheiden toegangspoort in de Eeckhoutstraat herinnert aan de Eeckhoutabdij die hier een lange geschiedenis heeft gekend.

De oorsprong van de abdij wordt toegeschreven aan de kluizenaar Everelmus die zich hier rond 1050 zou gevestigd hebben. Maar daar zijn geen bewijzen voor gevonden. Er is wel een schriftelijk bewijs, uit 1130, dat zich hier, op een plek waar een Bartholomeuskapel stond, midden op een bebost eiland langs de Reie, enkele vrome mannen hebben gevestigd. Deze religieuze gemeenschap werd een abdij die eerst een gestage groei en uitbreiding kende en kon rekenen op weldoeners. Na een mindere zestiende eeuw en een heropleving in de zeventiende eeuw werd ook deze abdij tijdens de Franse Revolutie opgeheven, verkocht en gesloopt – op de vermelde Eeckhoutpoort na.

Het domein dat altijd volledig was behouden, raakte versnipperd. Enkele delen van het domein werden laten gekocht door de bankiersfamilie Dujardin die aan de Garenmarkt woonde en haar tuin wilde uitbreiden.

Zuster Catharina D'Hooghe, die de geschiedenis van dit domein reconstrueerde in haar boek 'Het Sint-Andreasdomein te Brugge en zijn bewoners' (Brugge, 1996), stelde vast dat het domein door de jaren heen verschillende eigenaars en bewoners kende maar dat het telkens vrijwel volledig werd behouden en doorverkocht. Haar eigen congregatie uit Doornik, de zusters van Sint-Andreas, kocht in 1877 een gebouwencomplex aan de intussen gefailleerde bank Dujardin.

De zusters richtten scholen op: een regentaat, een meisjesschool voor betalende leerlingen, een meisjesschool voor arme kinderen, en een jongensschool. De stad werd eigenaar van een deel van de voormalige abdijgronden en ze trok er in het begin van de twintigste eeuw het Groeningemuseum op.

Decennia lang waren drie scholen op dit domein actief: een basisschool, een secundaire school en een normaalschool. In 2005 verliet de normaalschool (toen KHBO, nu VIVES) de Garenmarkt. De twee andere scholen namen de vrijgekomen gebouwen in.

Het onderwijs op het domein wordt georganiseerd door de VZW Katholiek Onderwijs Sint-Trudo. Als eigenaar van de gronden en de gebouwen is het de verantwoordelijkheid, de missie en de ambitie van de VZW Sint-Andreasinstituut om in te staan voor de best mogelijke infrastructuur waarin kwaliteitsvol onderwijs kan aangeboden worden.

De VZW Sint-Andreasinstituut was al langer op zoek naar een concreet haalbare oplossing die uitzicht biedt op een school die de financiële en materiële waarborgen heeft dat ze op lange termijn dit kwaliteitsvol onderwijs kan aanbieden in een stabiele en duurzame accommodatie.

Doordat het dossier van de school gekoppeld kon worden aan het dossier van de tentoonstellingshal werd het voor de VZW Sint-Andreasinstituut mogelijk om een fundamentele, strategische beslissing te nemen – samen met VZW Katholiek Onderwijs Sint-Trudo.

**Doenja Van Belleghem, voorzitter VZW Sint-Andreasinstituut Brugge**